

## **Beleidsplan *Kerkelijke Stichting voor Roepingen* in het bisdom Roermond**

### **Inleiding**

Het is belangrijk dat jongeren hun levenstaak en –roeping vinden. Niet alleen het vinden van een goede baan is daarbij belangrijk, maar ook een goede keuze van de levensstaat leidt tot grote en diepe levensvervulling. Naast het doen, is immers het zijn nog wezenlijker.

De rooms-katholieke Kerk kent vanuit haar aard in de verkondiging, de liturgie, het pastorale werk en de diaconie een wezenlijke plaats toe aan priesters, diakens en religieuzen. Als religieus instituut is ze de overtuiging toegedaan dat God zelf voor de voortgang ervan zorgt, door bepaalde mensen een bepaalde roeping in het hart te leggen. Door in te gaan op Gods roepstem die zij in hun hart hebben gehoord, stellen de geroepenen hun leven in vrijheid en op een blijde en belangeloze wijze in dienst van de Kerk en de verkondiging van het Evangelie. Het ingaan op die roepstem vervreemdt hen niet van zichzelf, maar maakt hen juist meer authentiek.

Om mensen, m.n. jongeren, zich van deze roeping bewust te maken en hen die zich op bijzondere wijze geroepen voelen te begeleiden deze levensweg verder te verkennen en eigen te maken, worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Om deze te kunnen financieren is de stichting voor Roepingen in het Bisdom Roermond opgericht.

### **Doelstellingen Stichting**

De Stichting stelt zich de volgende doelen:

- Het bevorderen van gebed en van een gebedsklimaat voor roepingen
- Het in het algemeen bevorderen van een klimaat waarin het ontdekken iemands eigen bijzondere roeping tot het priesterschap, permanent diaconaat en/of het religieuze leven gemakkelijker wordt,
- Het bevorderen en ondersteunen van mensen, instellingen en activiteiten die geroepenen helpen onderscheiden waartoe God iemand roept,
- Het ondersteunen van initiatieven die op een inspirerende, uitnodigende en uitdagende wijze de wil tot het positief antwoord geven op iemands roepstem bevorderen,
- Het spiritueel voorbereiden van geroepenen op hun definitieve keuze,

### **Werkwijze**

De stichting probeert haar doelstelling onder meer te verwezenlijken door de volgende activiteiten van het roepingplatform van het bisdom Roermond te ondersteunen:

- het uitgeven van het periodiek *Zorg voor Roepingen*,
- gebedsactiviteiten, zoals de jaarlijkse roepingenzondagviering,
- het – ook in overleg met andere bisdommen - maken van wervingsmaterialen via allerlei analoge en digitale media,
- het aanwezig zijn in de sociale media,

- het organiseren en bekendmaken van activiteiten die roepingen helpen herkennen en onderscheiden en het positieve antwoord daarop bevorderen, zoals
  - o roepingenreizen,
  - o retraites,
  - o bezoek aan scholen door priesters en religieuzen,
  - o bezoeken van het seminarie en kloosters door jongerern, etc.
  - o het leggen van contacten tussen mogelijke kandidaten en priesters, reigieuzen en instellingen

### **Beleidsvoornemens**

De ontwikkelingen in de hedendaagse samenleving maken het voor met name jonge mensen steeds moeilijker om hun innerlijke roeping te ontdekken en te onderscheiden.

Het bisdom heeft o.a. daarom in 2016 een roepingenplatform opgericht, onder het voorzitterschap van de vicaris voor roepingen, de hulpbisschop van Roermond. Dit platform, dat bestaat uit vertegenwoordigers van priesters en religieuzen, parochies en opleidingen, overlegt regelmatig en organiseert de genoemde activiteiten. Het roepingenplatform van het Bisdom Roermond, ondersteund door de Stichting, en met medewerking van priesters, diakens en religieuzen, probeert aansluiting te vinden bij de leefwereld van jongeren en met hen in gesprek te gaan over hun levensidealen om samen met hen een mogelijke bijzondere roeping te herkennen.

De komende jaren zal de inzet van moderne multimedia daarin een steeds belangrijkere rol spelen, omdat met name jonge mensen langs deze kanalen te bereiken zijn. Daarnaast is het de bedoeling om meer mogelijkheden te creëren voor bezinning en op een eigentijdse wijze persoonlijke en gemeenschappelijke gesprekken te faciliteren tussen mensen die zich mogelijk geroepen weten en priesters, diakens en/of religieuzen die reeds als zodanig actief zijn.

De Stichting wil de goede initiatieven hiertoe, geïnitieerd door het roepingenplatform, financieel mede ondersteunen. Tegelijkertijd worden inspanningen verricht om de inkomsten te vergroten, zodat de genoemde activiteiten voor langere tijd mogelijk kunnen worden gemaakt.

Roermond, oktober 2017